

ZONNE
- BEKE

TOERISME

DE MAGISCHE KRUIDENTUIN

NL In 2000 krijgt de eerste versie van de magische kruidentuin vorm. De uitwerking en het idee zijn van Gaby Van Nieuwenhuysse, een inwoner van Besselare die een opleiding tot herboriste volgt. Met de steun van Zonnebeke wordt de eerste tuin gerealiseerd.

De hernieuwde kruidentuin opent in 2023. Het idee van Gaby dient verder als inspiratie voor het concept. De kruiden staan niet langer in de blote aarde, maar in een mooie kruidenbak. Dit vergemakkelijkt het onderhoud. De planten zijn gegroepeerd op basis van hun specifieke werking, gelinkt aan de windrichtingen.

In het noorden floreren de magische kruiden. In het oosten groeien de heilige planten en beschermers. Ze hebben een positieve werking op het lichaam en worden vaak gebruikt in thee, siropen en zalven. Het zuiden herbergt de schadelijke of giftige kruiden, ook wel bekend als duivelse of heksenkruiden. Let wel, zwaar giftige kruiden zijn hier niet te vinden. Wel staat er een rij van Drie Rode Bloeiers die samen een magische beschermlijn vormen. Het westen symboliseert water.

Het consumeren van kruiden is niet altijd zonder gevaar. Dit kan leiden tot hevige buikpijnen en mogelijks hospitalisatie. Informeer je goed online, bij een herborist en/of huisarts.



Wens je meer info over de kruiden?



©SimonBruneel



Europees Landbouwfonds
voor Plattelandsontwikkeling:
Europa investeert
in zijn platteland



Gerealiseerd met steun van ELFPO

west-vlaanderen
de gedreven provincie

de Westhoek
GRENZeloos GENIETEN

VOLG ONS OP:



#ToerismeZonnebeke